



IK LEES

Vivien van Wissen (26): "Normaalgesproken lees ik romans. In een tijdschrift las ik over *De kunst van het geluk* van de Dalai Lama en het sprak me meteen aan. Boeddhisten hebben een nuchtere kijk op de wereld, dat maakt het leven zo veel makkelijker. Met stressen schieten we niets op, daar heb je alleen jezelf maar mee. Ik kan dit boek echt aanraden, voor mij is het een verrijking."

'MIJN EGO! HEEFT IEMAND MIJN EGO GEZIEN?'

De eerste zin uit *Bakerpraatjes* van Manon Spiereburg

OPVALLENDE VERSCHIJNINGEN



Gedichten

Gerrit Komrij, een van Nederlands grootste dichters, heeft weer een prachtige bloemlezing afgeleverd. Hij beperkte zich deze keer tot de nieuwe generatie dichters: niemand is ouder dan 32 jaar. Dus naast de bekende namen zit er ook veel onbekend talent tussen. Voor iedereen die gedichten waardeert!
De 21ste eeuw, in driehonderd gedichten, Gerrit Komrij € 19,50 (De Bezige Bij).



Roman

Een busje met jonge voetballertjes verongelukt in Italië en één jongetje overleeft het niet. Thuis, in de voetbalkantine, wachten de verontruste ouders op meer nieuws. Wiens zoon is het slachtoffer geworden? Op een aangrijpende manier wordt de angst, hoop en verdriet van de wachtende ouders verteld. Een verhaal dat je niet loslaat.
De gelukkigen, Yolanda Entius € 18,95 (Querido).



Roman

De tweelingzusjes Julia en Valentina gaan in het mooie appartement van hun overleden tante wonen. Al snel ontmoeten ze de andere kleurrijke bewoners van het complex. Maar hun tante is ondanks haar dood niet uit hun leven verdwenen...
De tweeling van Highgate, Audrey Niffenegger € 19,95 (De Boekerij).
Lees op www.libelle.nl/boekenclub het interview met Audrey Niffenegger.

BOEKEN CLUB

Van thriller tot roman: de voor-elk-wat-wils-selectie

Aan de schrijftafel van...

THREES ANNA

Hoe gedisciplineerd ben je? "Heel erg, soms zou ik willen dat ik minder gedisciplineerd was. Ik schrijf in een cocon van topconcentratie die ik alleen levend houd door me niet te laten afleiden – door niets!"

Tijdens het schrijven kun je niet zonder...? "Stilte en eenzaamheid. Ik ben er anderhalf jaar geleden zelfs voor verhuisd. Daarvoor huurde ik huisjes op een berg, in een vallei, aan de rand van de woestijn."

Kun je al iets verklappen over je nieuwe boek? "Voor mijn nieuwe roman ga ik onder andere naar een eilandengroepje tussen Schotland en IJsland. Het is er koud, het regent altijd en er groeien geen bomen. Toch wonen er al meer dan duizend jaar mensen. Zo'n plek vind ik heel fascinerend!"

Welk boek ligt er op je nachtkastje? "Een boek over ecologisch tuinieren, met veel natuur- en scheikunde. Heerlijk."

Wachten op de moesson ligt maandag in de winkel. *Threes Anna* is ook theater- en filmmaker.



Bookazine

Samen schreven Josie Lloyd en Emyln Rees een boek over een jong stel in het hippe Londen. Het resultaat is *Heb mij lief*, een grappige en vlotgeschreven chicklit-achtige roman. *Heb mij lief* is deze maand Libelle Bookazine, een compleet boek voor maar € 2,95.



→ Deze boeken zijn ook te bestellen op www.libelle.nl/boekenclub